

Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus: Oktober 2019 (1)



KANOVERENIGING ODYSSEUS

Toertocht bij Langedijk

Piet Loos



Op Zaterdag 19 oktober willen we een kanotocht varen in en nabij Langedijk (Oosterdel + Zuiderdel). De tocht is ca. 15 kilometer lang. De tocht is bedoeld om weer eens met meerdere personen in een ander gebied dan Alkmaar te varen.

Het is ook een gelegenheid om de kano eens te ontstoffen. De tocht is zeer geschikt voor de beginnende leden en leden die al een tijdje niet hebben gevaren. Iedereen is echter welkom. Wil je mee, geef dan [een berichtje](#), zodat we het vervoer goed kunnen regelen.

We gaan boten opladen om 9:00 uur. De meerkosten zijn € 2.50 p.p. te betalen aan de chauffeur.

Ga je mee, denk dan aan passende kleding (bijvoorbeeld twee laagjes over elkaar). Neem ook regenkleding en reservekleding mee.

Neem voor de pauze tussendoor wat te eten en drinken mee, liefst iets warmes. We zijn terug om ongeveer 16:00 uur, waarna we een soepje gaan eten in de kantine van ons clubgebouw.

Als je komt, geef even door "met of zonder auto" i.v.m vervoer van mens en boten.

Ik hoop op een goede opkomst.



Kanoën op zondagochtend

Ook als de "r" in de maand is, wordt er op zondagochtend gevaren.

De draken starten om 9:30 uur, de kanoërs starten om 10:00 uur, d.w.z. dan zitten we in de boot, zodat er niet op laatkomers gewacht hoeft te worden. Bij koud weer kan dat vervelend zijn.

Voor de kanoërs geldt "er wordt niet geracet, maar wel lekker door gevaren".

Misschien moeten we dit jaar in 2 groepen varen omdat de verschillen groot zijn, maar liever doen we dat niet. De praktijk zal dat uitwijzen.

Varen in de winter is een leuke manier om conditie op te bouwen of vast te houden. Maar, het gaat ook om de gezelligheid. Na afloop drinken we meestal koffie/thee en soms neemt iemand wat lekkers mee.

Het kan 's winters koud zijn, dus zorg voor goede kleding. Het dragen van een zwemvest wordt aanbevolen.

Er wordt op zondagochtend geen kantinedienst gedraaid, maar er wordt nagenoeg altijd wel door iemand koffie of thee gezet.

Als je daar gebruik van maakt, doe dan € 0,50 per kopje/glas in het verchromde

spaarvarken dat ergens in de kantine rondslingert. Tegen de tijd dat iedereen naar huis gaat, wordt er afgewassen en opgeruimd. Bij veel afwas gebruiken we de afwasmachine.

Dat opruimen doen we uiteraard samen. We zorgen er voor dat niet steeds dezelfde de klos zijn!

Let er bij het verlaten van onze mooie accommodatie op dat alle deuren en ramen gesloten zijn, het koffiezetapparaat uitgezet is en de verwarming laag staat.

Deze e-mail is verstuurd aan vanunenhardy@gmail.com. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#).
• Voor een goede ontvangst voegt u vanunenhardy@gmail.com toe aan uw adresboek.

