

Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus: april 2024 (2)



Inhoudsopgave

- Grote schoonmaak op zaterdag 20 april 2024.
- Kantine weer open op woensdagavond
- De zondagochtend
- Openingsstocht
- Primeur?
- Elfstedentocht
- Op de valreep ontving de redactie deze foto's
- Agenda
- Op de website
- Vraagje



Herinnering

Grote schoonmaak op zaterdag 20 april 2024.

Wie komen er helpen?
 Grote schoonmaak: zaterdag 20 april

Op de jaarvergadering is de schoonmaakdag al aangekondigd. Het wordt zaterdag 20 april, wij hopen dat net als na de vorige schoonmaakdag het clubgebouw en het terrein er na afloop weer tiptop uitzien.

We hopen de klus te klaren tussen 9:00 en 12:30 uur.

- Er wordt gezorgd voor schoonmaakmateriaal, maar zelf schoonmaakmaterialen meenemen is ook heel handig.
- De klussen kunnen bestaan uit:**
- Onkruid verwijderen in en om het clubgebouw.
 - Ramenlappen binnen- en buitenzijden kantine en hal.
 - Vloer van de kantine en hal stofzuigen en moppen.
 - Klededekens en douchen grondig schoonmaken.
 - Toiletten grondig schoonmaken
 - Krachthoek uitruimen, schoonmaken en inruimen. Graag hulp van sterke mannen en vrouwen.
 - Loods opruimen en aanvegen.

Uiteraard zorgen wij voor iets lekkers bij de koffiethee.

Tot 20 april!
 Theo Vogel

Kantine weer open op woensdagavond

Joep

De dagen lengen weer (de zonsondergang ligt al na 20:30 uur), het weer wordt weer beter en dus is de woensdagavond weer een prima gelegenheid om een rondje te varen.

En om na afloop een drankje te nemen in de kantine. Deze is vanaf 10 april weer open op de woensdagavond. Dit kan dankzij de barvrijwilligers.

Om het varen met elkaar op de woensdagavond te stimuleren is er een whatsapp-groep aangemaakt waarin men aan elkaar kenbaar kan maken dat je gaat varen. Je weet dan dat je niet alleen hoeft te varen.

Aanmelden voor deze app-groep kan via het contactformulier op de [website](#).

We hopen dat er dit seizoen veel gezellige avonden op het water en in de kantine zullen volgen.

De zondagochtend

Hardy

Op de zondagochtend is er gedurende de wat koudere maanden (laten we zeggen "de maanden met de "r" in de maand") door een aantal mensen doorgevaaren.

Na het varen verzamelden draken en kanoërs zich in het koffie-/theehoeke van de kantine met koffie of thee. Ook kwamen er stevast een aantal niet-vaarders. Die kwamen dus alleen voor de koffie of de thee. Al met al was dit een gezellig gebeuren.

Binnenkort is de "r" weer uit de maand. De ouderen kunnen dan stoppen met hun vitamine D-supplement. De zon doet vanaf dan haar werk.

En ..., belangrijker, we verwachten een grote groep van "mooi-weer-vaarders".

Echte vaarders bedoel ik.

Hopelijk wordt het op de zondagochtend druk op de club, kunnen we lekker buiten zitten en genieten van een mooie zomer.

Een zondag kan je nauwelijks beter beginnen!

Dus, voor zover dat nog niet gebeurd is, haal het stof van je boot en kom mee varen. De meeste vaarders starten om 10:00 uur. Er is een groepje langzamere vaarders, die wat eerder vertrekt en natuurlijk kan je ook je eigen plan trekken (dat laatste geldt natuurlijk niet voor de draken).

Vergeet niet om een bijdrage voor de koffie of thee in het spaarvarken te doen. We gaan uit van €0,50 per kopje/glas.



Openingsstocht

Sander Hageman

Na een pauze van 25 jaar heb ik weer besloten om lid te worden van de kanovereniging. Ik ging op zoek naar een Eska

Na een korte zoektocht heb ik een mooie oranje gevonden in Heestrugwaard: een mooie oranje van Tiekano.

Maar ja, dan moet het kanoën er toch van komen. Uitgedaagd door Piet en Irma om de openingsstocht mee varen.

Uitdaging aanvaard!

Zaterdag 6 april was het zo ver.

Qua weer hebben we het zeker getroffen. Het was een hele mooie zonnige dag.

De tocht ging naar de Abdi van Egmond in een rustig tempo, zodat iedereen mee kon varen. Een groep van circa 14 mensen stond om 10:00 uur klaar voor vertrek.

Het advies om je warm aan te kleden was wer hartje genomen, maar gedurende de tocht werd het sommige tocht te warm.

Wat een mooie tocht. Zeker zo in het voorjaar. Aangekomen bij de abdi was er heerlijke koffie en thee, gebracht en verzorgd door Joep. Als verassing nog een heerlijke tulband en cake gebakken door Roland B.

Langzamerhand stapte iedereen weer in de kano en voeren we op eigen tempo weer terug naar de club.

Irma ging vooruit, want die had nog een belangrijke taak.

Moe maar voldaan weer aangekomen op de club.

Pff!, na een pauze van 25 jaar was deze afstand best wel even pittig. Maar ja, in de kantine stond Irma klaar met heerlijke zelfgemaakte pompoensoep en courgettesoep met een broodje.

Graag wil ik jullie er ook nog even op attenderen dat er elke woensdag om 19:00 uur gestart wordt met een lekker rondje in Alkmaar. Zeker geschikt voor de beginnende kanoër. Geef je 06-nummer door aan Roland Boogaard (voorzitter) en je bent op de hoogte van clubavonden.

Primeur? Noord-Scharwoude? Rondje Noord-Scharwoude?

Kiek Nooij

Ja hoor, het is mogelijk om (Broek op Langedijk) door te varen naar Noord-Scharwoude. Na anderhalf jaar werkzaamheden om dammen te verwijderen en 4 nieuwe bruggen aan te leggen is het moment daar!

Met mijn vaste kanomaatje voeren we op 12 april naar de overdraagplek om in BOL te komen.

Bij deze super overdraagplek heeft men goed onderhoud gedaan. Een laag houtsnippers zorgt ervoor dat je niet in de prut staat.

In het 1000 eilandennrijk zijn 1000 mogelijkheden om te varen, als je maar uitkomt bij sloepenroutepunt 77.

Vaar van hier naar het noorden, hier is maar één route mogelijk.

Vanaf de Machinesloot vaar je onder de 4 nieuwe bruggen door, het zijn mooie bruggen geworden!

Als we onder de brug varen, vraagt een mevrouw of wij de primeur hebben. Het antwoord moeten wij haar schuldig blijven.

Langs de achterkant van de bebouwing kom je uit aan de Achterberggracht. Een bewoner had al een poging gedaan om de route te varen maar trof een blokkade van boeien.

Dan is het weer een groot woordje dat je met je kano daar prima overheen kan varen.

Op het verste punt is een karretje noodzakelijk om te kunnen overdragen. Loop een stukje langs de drukke weg terug tegenover de Welkoop ga je de Wuijverslootbrug.

Volg deze weg tot het doodloep en je links het bordje ziet "Oosterdijk". Langs dit smalle pad kom je uit bij de Wuijverslootbrug.

Hier kan je over de brug de ringvaart in of de kleine sloot naar rechts pakken, dan kom je na een paar 100 meter uit bij een bekend overdraagpunt.

De route is lekker afwisselend, genieten van het open water van de ringsloot, de vele eilandjes, het knetterige van BOL, de vele nesten, de vele watervogels, de fascinerende lichten, de mooie doorkijkjes, de luxe huizen, een enkel ijsvogeltje en prima picknickplekken.

Een naam voor deze tocht is er nog niet, suggesties zijn welkom, we kunnen ook nog overleggen met Kanowaard.

Thuisgekomen

- lees ik in de digitale NHD dat de wethouder en een gedeputeerde op 24 april de route komen openen.
- lees ik dat er 2 werkgroepen "BOL zijn ontwikkelt met water" en "Dijk en Waard ontwikkeld met water"
- lees ik dat dit pas het begin is.
- lees ik dat er een visie is op de uitbreiding.

En wij maar genieten!

Elfstedentocht

Nieuwgestudeerde column stond in de Leeuwarder Courant. Marian Goodijk stuurde het op naar de nieuwsbrieftredactie.

Kanocreeps

„Je kunt ze er gewoon niet bij hebben, het is spelen met je leven, dat kunnen wij ons als organisatie van de Elfstedentocht te water niet permitteren. Het is alom bekend dat het een onbereikbaar rugkje is, die kanovaarders, en pas op, schijn bedriegt. Met hun volgzakken, hun korte broeken, sandalen, hun mueslirepen en hun GroenLinks-achtige standpunten – het ziet er allemaal onschuldig uit, maar hun peddels zijn vlijmscherp en de emoties, dat weet iedereen, zitten bij kanovaarders van nature extreem hoog. We moeten opvaren van motorboten en zelfrijdend beschermen tegen het gespuis, we willen vrij en onbezorgd varen, dat is alles.”

Op de valreep ontving de redactie deze foto's

Onderstaande foto ontving ik via de dinsdagochtend app-groep. Hij is gemaakt tijdens de lunchpauze vandaag (16 april).

Dinsdag 16 april was een frisse, windige en bij tijden natte dag. De helden op deze foto en fotograaf Peter trocken er evengoed op uit: chapeau!

De locatie is Hortus Alkmaar



Agenda

Zaterdag 20 april
 Grote schoonmaak van 09:00 - 12:00 uur.
 Zie onder.

Zondag 21 april
 Bollentocht (Haarlem)

Zaterdag 18 mei
 Zeekanoetocht vanaf Den Oever

Zaterdag 1 juni
 Open Dag.
 De open dag is van 13:00 tot 16:00 uur. De naam "kanovereniging" dekt niet de gehele lading. Op die dag kan er kennis gemaakt worden met de vele watersporten die de vereniging onder haar dak heeft.
 Lees [hier](#) verder.

Zondag 16 juni
 Zeekanoetocht Den Oever - Oudeschild en vv

PROGRAMMA ZEEKANOËN: zie [deze link](#).

Op de website

- Kanoroutes [als ovs-bestand beschikbaar](#)
- Oude vaarroute hersteld. Zie [krantenbericht 13 april 2024](#) over 4 bruggen die in Zuid-Scharwoude zijn gebouwd

Vraagje

De redactie zou graag een complete agenda willen aanbieden met niet alleen kanoactiviteiten maar ook met agenda van kano- en drakenactiviteiten. Deze gegevens kunnen aangeleverd worden via het [e-mailadres van de nieuwsbrief](#).

Kanovereniging Odysseus

Opgericht: 4 september 1973
 Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 februari 1974

Clubgebouw: Vondelstraat 86, 1814 KT Alkmaar
 Contact bestuur: [alsmail](#)

Contact met de ledenadministratie via [alsmail](#)
 Wijzigingen m.b.t. adres, telefoonnummer, e-mailadres, botenhuur of -stalling, opzeggings- en eventueel andere wijzigingen graag doorgeven via dit e-mailadres.

Downloads:
[Huisreglement](#)
[Contributie-omschrijving en stellingvoorzwaarden](#)
[Getuigenis van verenigingsleden](#)